



Willy Woef zet zijn schoentje voor Sinterklaas

Tekst: Marion Middendorp

Illustratie: 123rf.com

© www.peuteren.nl

Wat hoort Willy Woef in de stille nacht?
Het is gestommel op het dak
Misschien is het een heel lief Pietje
met een goed gevulde zak...!

Sinterklaas is weer in het land
en Willy Woef heeft op TV vernomen
dat voor alle kinderen, groot en klein
uit Spanje cadeautjes zijn gekomen

Willy Woef heeft het zelf gezien
met een grote stoomboot kwam hij aan
en nog diezelfde avond
had Willy zijn schoentje bij de schoorsteen staan

Het is nog heel vroeg in de morgen
en Willy durft haast niet op te staan
om te kijken naar zijn schoentje
of Sint er wel iets heeft in gedaan

Gisteravond had hij nog staan zingen
en een peentje in zijn schoen gelegd
met een hele mooie tekening
en een prachtig rijmpje opgezegd

Maar ineens wist hij niet zeker
of hij wel wat lekkers had verdiend
want hij was ook wel eens stout
of maakte ruzie met zijn beste vriend

Toch liep hij stilletjes op zijn tenen
heel zenuwachtig naar zijn schoen
en eenmaal bij de schoorsteen
durfde hij haast het licht niet aan te doen



Maar wat rook zijn kleine neusje?
terwijl hij per ongeluk zijn teentje stootte
Rook hij niet die zoete lucht
van overheerlijke pepernoten

Hij rende nu naar het knopje van het licht
en met het licht nu volop aan
zag hij zijn kleine schoentje
vol met pepernoten staan!

